



Welkom in de viering
van de laatste zondag van het kerkelijk jaar
op 21 november 2021
van de protestantse gemeente Het Trefpunt, Bennebroek

voorganger: ds. Janneke Nijboer
cantor organist: Addy Alberts
m.m.v. de cantorij

VAN BUITEN NAAR BINNEN

Woord van welkom

allen gaan staan

Psalm van de zondag Lied 91a: 1, 2, 3

Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij hem zoekt naar onderkomen
vindt eenmaal vrede als zijn brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als vriend.
En Hij verlost hem van het kwade,
opdat hij eens geluk zal zien.

Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen,-
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Stilte

Bemoediging en groet

voorganger: Onze hulp is de naam van de Eeuwige
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Amen

voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader
en van de Heer, Jezus Christus.

allen gaan zitten

GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN
Bij de bloemschikking

Cantorij

Lied 199



Koes - ter de na - men die wij hier ge - den - ken,



dat zij ge - bor - gen zijn in uw ge - na - de,



dat zij ge - kend zijn bij U en bij ons.

Inleidende woorden

Gedachtenis van leden van de gemeente

Gosse Terpstra

Jacobus Laurens (Koos) van den Berg

Jan Hartenberg

Andries Jan Hommes

Johannes Louwrens (Joop) Smit

Berend Willem Jan (Jan) Steenhuizen

Catharina Willemina (Ineke) Aafjes van Wijnen

Aartje Cornelia (Adrie) Maat- de Hek

Samenzang

Vervolg Lied 199

Laat de zon van uw aan - ge - zicht
o - ver ons op - gaan,
ze - gen ons al - len met het licht van uw o - gen.

Gedachtenis van anderen met wie wij verbonden zijn

Cantorij:

Zie met ont - fer - ming naar on - ze aar - de,
houd in uw hoe - de wie haar be - wo - nen.
Houd ons om - slo - ten, thuis in uw ze - gen.

Allen:

Laat de zon van uw aan - ge - zicht
o - ver ons op - gaan,
ze - gen ons al - len met het licht van uw o - gen.

RONDOM DE SCHRIFTEN

Gebed van de zondag

Eerste lezing Openbaring 21: 1 – 6

Antwoordlied Lied 737: 1, 2, 3, 4
1: cantorij, 2, 3, 4: gemeente

1. Jeruzalem, mijn vaderstad,
mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt,
de bruid van onze Heer?

2. Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.

3. Daar is geen zon, daar is geen maan,
geen mist, geen duisternis,
maar 't licht komt van de troon vandaan
waar de Messias is.

4. En zeker is geen ziekte daar,
geen ongeluk, geen dood,
geen boze duivel, geen gevaar
en geen gebrek aan brood.

Tweede lezing Lucas 21: 5 – 19

Antwoordlied Lied 544: 1, 2, 3

1 Christus naar wie wij heten
heeft met zijn groot geduld
de Wet en de Profeten
ten einde toe vervuld.
Maar ons is aangezegd,
tot aan het eind der dingen
de uitgang te volbrengen,
de lange lijdensweg.

2 Geen licht is ons gebleven,
er is geen God te zien,
de dagen alle zeven
en de geboden tien,
dan deze ene naam;
die naam is alle nachten
ons heimelijk verwachten,
ons innerlijk geheim.

3 De duisternis te boven
al staat de nacht rondom,
zijn allen die geloven
dat Jezus is de zon.
Zij kiemen uit zijn graf,
zij bloeien uit zijn wonden,
zij worden uitgezonden
de nacht uit in de dag.

Preek

Cantorij Uw lichtend spoor
tekst: Ida Gerhardt, muziek: Mariëtte Harinck

Een hoge kreet trekt scherp zijn zilver voor,
dan gaat de vogel in de nacht teloor
Ik ben ontwaakt, Gij hebt mij (op)geroepen
en ademloos volg ik uw lichtend spoor.

Geloofslied

Vriendschap met de Eeuwige
melodie: gezang 487, Liedboek voor de Kerken
tekst: Rolinda Both (11.07.1974-12.03.2006)

1. De vriendschap met de Eeuwige geeft glans
aan ons bestaan met pijn, verdriet en zorgen.
Als in een spiegel wordt ons openbaar
wat voor de mensen anders is verborgen.
Wij zien Gods Ruimte, eeuwige Perspectief
het leven nu wordt al omarmd door morgen.
2. Gevangen door het raadsel van de dood
en machteloos door wazigheid en vragen
belijden wij vol zekerheid en hoop
dat God ons kent en op de arm wil dragen
en eenmaal staan wij met Hem oog in oog
een vriendschap overstijgend onze dagen.

DIENST AAN DE WERELD

Mededelingen

Voorbeden

afgesloten met stil gebed en gebed des Heren

VAN BINNEN NAAR BUITEN

allen gaan staan

Slotlied Ga maar gerust

uit: Het liefste lied van overzee, deel 2, Sytze de Vries

1 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

2 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

3 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Heenzending en zegen

Inzameling van de gaven

Z.O.Z.

Bij de uitgang staan twee bussen voor de collectes.
De eerste is voor het Pastoraat en de tweede voor de Diaconie
U kunt ook uw gaven overmaken op de bankrekening van de
diaconie
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v. collecte 21 november

Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de
dienst kunt u
terecht op onze website: www.pkntrefpunt.nl , respectievelijk
onder de
rubrieken 'Actueel' en 'Kerkdiensten in beeld en geluid'.